

Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten

De Openbaring van Jezus Christus

Teksten op: www.bijbelverklaring.com en Family7
Bijbelvertaling uit: Weerd, De Openbaring van Jezus Christus

Openbaring 19 uit de Grondtekst Vertaald

Openbaring 19:1-21 De gecorrigeerde tekst

Feest in de Hemel

- Vers 1 *Daarna gebeurde het volgende: Ik hoorde een geluid als van talrijke grote menigten in de hemel, zeggende: Halleluja, de verlossing en de heerlijkheid en de eer en de wondermacht is van de Heer, onze hoge God.*
- Vers 2 *Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer geoordeeld die de aarde bezoedeld heeft met haar perverse verwording en Hij heeft het bloed van Zijn dienstknechten gewroken dat aan haar handen kleefde.*
- Vers 3 *Ten tweede male klonk het halleluja, want haar rook stijgt op tot aan het eeuwenlange tijdperk.*
- Vers 4 *Toen vielen de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens neer en zij aanbaden de hoge God Die op de troon zat met de woorden: Amen, halleluja.*
- Vers 5 *Aansluitend klonk een stem uit de troon, zeggende: Loof onze God al Zijn dienstknechten en die Hem vrezen, van de minste tot de meeste.*
- Vers 6 *En ik hoorde de stem als van een talrijke menigte – vergezeld van het geluid van vele wateren en het geluid van zware donderslagen – zeggende: Halleluja, want de HEER, de hoge God, de Almachtige, heeft het koningschap reeds aanvaard.*
- Vers 7 *Laten we blij zijn, ja laten we jubelen en Hem de glorie geven, want de bruiloft is op handen. Het Lam, evenals de vrouwe van Hem (God), heeft zich gereedgemaakt.*
- Vers 8 *En het was haar gegeven dat zij bekleed zou worden met fijn linnen dat zuiver en stralend is, want fijn linnen symboliseert de rechtvaardige daden van de heiligen.*
- Vers 9 *Daarna zei hij tot mij: ‘Dat geschreven zij: Gezegend degenen die het Lam geroepen heeft tot het banket van de grote bruiloft’. Hij vervolgde: ‘want dit zijn de waarachtige woorden van de hoge God’.*
- Vers 10 *Ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben slechts een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus aanhangen. Aanbid de hoge God, het is immers de getuigenis van de Verlosser van Jahweh die de geest van de profetie vormgeeft!*

De Laatste Slag: Harmageddon

- Vers 11 *Toen zag ik in een visioen de hemel geopend en zie toch: Er verscheen een wit paard en Hij die daarop zat wordt getrouw en waarachtig genoemd. Hij oordeelt naar recht en zo strijdt Hij ook.*
- Vers 12 *Wat aan Hem opviel waren Zijn ogen, gelijk een vuurvlam. En op Zijn hoofd droeg Hij vele diademen. Hij had er een naam op geschreven die niemand kent dan Hijzelf.*
- Vers 13 *Hij had een in bloed gedoopte mantel omgeslagen en Zijn naam luidt: Het Woord van de hoge God.*
- Vers 14 *En de hemelse legers volgden Hem op witte paarden die bekleed waren met fijn linnen, wit en smetteloos.*
- Vers 15 *Van Zijn mond ging een scherp zwaard uit, opdat Hij de heidenvolken daarmee zou slaan. Hij zal hen namelijk hoeden met een ijzeren staf; ja Hij treedt de wijnpersbak van de brandende passie en de toorn van de hoge God, de Almachtige.*
- Vers 16 *Ook was op die mantel en tegen Zijn dij deze titel geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.*
- Vers 17 *Toen zag ik in een visioen de eerste engel die daar nog stond – die van het zonlicht. Hij heeft toen met machtige stem (voorzeggend) uitgeroepen hetgeen tot alle vogels gericht was die hoog aan de hemel vlogen: ‘Hierheen, nu! Opdat jullie verzameld worden tot de maaltijd van de grote God.*

- Vers 18 *Opdat jullie eten zouden van het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van de machtigen en het vlees van de paarden en van hen die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en dienaren, van zowel eenvoudige als van belangrijke mensen.*
- Vers 19 *Daarna zag ik in een visioen het beest en de koningen van de aarde, samen met hun legers, die verzameld waren om slag te leveren met Hem die op het paard gezeten was en gevolgd werd door Zijn eigen leger.*
- Vers 20 *En het beest werd gegrepen en met hem de Valse Profeet die voor zijn aangezicht de miraculeuze tekenen had gedaan, waardoor hij hen die het merkteken van het beest aanvaard hadden, misleid heeft: zij die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend neer gebracht in het meer van het vuur dat brandt vanwege de hoge God.*
- Vers 21 *De overigen nu werden gedood met het zwaard van Hem die op het paard zat, dat van Zijn mond uitging en alle vogels werden verzadigd met hun vlees.*

Dit is een uittreksel van de tekst van een serie van 26 Bijbelstudies op Family7 die d.v. vanaf begin april op televisie zullen worden uitgezonden. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we naar: De Openbaring van Jezus Christus door Gert A. van de Weerd.

www.bijbelverklaring.com

Copyright: Gert A. van de Weerd; PMI Boeken BV.