

Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten

De Openbaring van Jezus Christus

Teksten op: www.bijbelverklaring.com en Family7
Bijbelvertaling uit: Weerd, De Openbaring van Jezus Christus

Openbaring 9 uit de Grondtekst Vertaald

Openbaring 9:1-21 De Abyssus geopend

De Vijfde Bazuin

- Vers 1 *De vijfde engel blies op de bazuin. Toen zag ik in het visioen een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hem was de sleutel van de bodemloze put van de Abyssus gegeven.*
- Vers 2 *Hij opende de bodemloze put van de Abyssus. Toen steeg rook op uit die diepe put gelijk rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd vanwege de rook uit de bodemloze put.*
- Vers 3 *Uit de rook kwamen sprinkhanen tevoorschijn die naar de aarde toegingen. Er was hen een afschrikwekkende macht gegeven, zoals schorpioenen van deze aarde (mensen) afschrikken.*
- Vers 4 *Hen was gelast dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig gewas, noch aan enige boom; echter wel aan die mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.*
- Vers 5 *Het was hun niet gegeven hen zelf te vermoorden; echter wel dat zij vijf maanden lang gemarteld zouden worden, zoals een mens pijn lijdt die door een schorpioen gestoken wordt.*
- Vers 6 *En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. Dan zullen zij verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvlugten.*
- Vers 7 *De gedaanten van de sprinkhanen waren ongeveer van dezelfde grootte als paarden toegerust voor de oorlog. Op hun koppen was iets dat leek op goudkleurige kronen en hun gezichten waren als het gelaat van mensen.*
- Vers 8 *Ook hadden zij lang haar zoals het haar van een vrouw en hun tanden waren als die van leeuwen.*
- Vers 9 *Zij hadden een borstharnas als een kuras van ijzer en het geluid van hun vleugels was als het geluid van talloze strijdwapens met paarden die snel optrekken, de oorlog tegemoet.*
- Vers 10 *Zij hebben een staart zoals schorpioenen en er zaten angels aan hun staarten. Zij hadden de macht om naar willekeur de mensen vijf maanden te teisteren.*
- Vers 11 *Ook is er over hen een koning die de hoge engel van de Abyssus is. Zijn naam is in het Hebreeuws: Abaddon en in het Grieks: Apollyon.*
- Vers 12 *Het eerste wee is voorbijgegaan. Zie! er komen nog twee weeën.*

De Zesde Bazuin

- Vers 13 *Daarna blies de zesde engel op de bazuin. En ik hoorde een unieke stem die klonk vanuit de vier horens van het gouden altaar voor het aangezicht van God,*
- Vers 14 *die de zesde engel met de bazuin opdroeg: Laat de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.*
- Vers 15 *Toen werden de vier engelen losgelaten – die op elk uur van een dag, maand of jaar toebereid waren –, alwaar zij het derde deel van de mensheid zouden doden.*
- Vers 16 *Het getal van de legers, de bereden troepen, bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend; dat is het getal dat ik zelf gehoord heb.*
- Vers 17 *Aldus heb ik de paarden in het visioen gezien: Die daarop zaten beschikten over kurassen die vurig rood, blauwpurper en zwavelgeel waren. De koppen van de paarden waren als die van leeuwen en uit hun muilen braakten zij vuur; te weten giftige rook en verterend vuur.*
- Vers 18 *Één van elke drie werd door het vuur gedood – het derde deel van de mensen! –, te weten door de giftige rook en het verterend vuur dat zij uit hun muilen wierpen.*
- Vers 19 *Hun werkelijke macht lag immers in hun muil en in hun staarten die op slangen- koppen leken. Ja, daarmee richtten zij groot onheil aan.*
- Vers 20 *Die overgebleven waren van de mensen, die niet gedood waren door deze plagen – opdat zij de*

boze geesten en afgoden van goud, zilver, brons, steen of hout niet meer zouden aanbidden die noch zien, noch horen, noch rondlopen – bekeerden zich niet van de werken van hun handen.
Vers 21 *Evenmin braken zij met hun moordzucht, noch met hun zwarte magie, noch met hun seksuele uitspattingen, noch met hun roofzucht.*

Dit is een uittreksel van de tekst van een serie van 26 Bijbelstudies op Family7 die d.v. vanaf begin april op televisie zullen worden uitgezonden. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we naar: De Openbaring van Jezus Christus door Gert A. van de Weerd.
www.bijbelverklaring.com

Copyright: Gert A. van de Weerd; PMI Boeken BV.