

Aflevering 12. 'Vrees niet!' Haggai 2:1-9 / HSV, SV 2:2-10

In deze profetie van Haggai klinkt liefdevolle troostende bemoediging voor leiders en het hele volk. De Here God ziet hun moeizame werk aan zijn Huis en kent hun hart en gedachten. Diep ontroerend is het hier te horen hoe de Here Zelf hun ontmoediging en vermoeidheid van al hun geploeter noemt. We horen nu zijn bemoedigende belofte: Ik ben met jullie!

Dan klinkt ook deze profetische boodschap: ... en Ik zal dit Huis vullen met glorie, en shalom geven ... Deze glorieuze profetie zal werkelijkheid worden!

Vertaling bij aflevering 12: Haggai 2:1-6 / HSV, SV 2:2-7

1. Op de eenentwintigste van de zevende maand kwam het woord van de HERE door de dienst van Haggai de profeet:
2. Zeg toch tegen Zerubbabel, zoon van Sealthiël, de gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak, de hogepriester, en tegen alle overgeblevenen van het volk:
3. Wie van jullie is overgebleven, die dit huis zag in zijn eerste glorie?
En hoe zien jullie het nu? Is het niet als niets in jullie ogen?
4. Maar toch, wees sterk Zerubbabel, spreekt de HERE, en wees sterk, Jozua, zoon van Josadak, hogepriester, en wees sterk, *jullie* heel het volk van het land, spreekt de HERE, en werk want Ik ben met jullie, spreekt de HERE van de legermachten!
5. Met het *verbonds*woord dat Ik met jullie sloot, toen jullie uit Egypte vertrokken, en mijn Geest die in jullie midden staat. Vrees niet!
6. Want zo zegt de HERE van de legermachten: Nog eens, het is kort, dan laat Ik de hemel en de aarde schudden, de zee en het droge land.

Opbouw van de inhoud van Haggai 2:1-9 / HSV, SV 2:2-10

- De Here spreekt; datering, 2:1
- 'Wees sterk, want Ik ben met jullie', 2:2-5
 - Bemoediging voor leiders en volk, vs. 2-4
 - Ik ben met jullie met mijn Woord en Geest, vs. 5
- 'Zo zegt de HERE: Ik zal shalom geven ...', 2:6-9
 - Hemel, aarde, volken zullen beven, vs. 6
 - Profetie over de heerlijkheid van de herbouwde Tempel, vs. 7-9

