

Aflevering 3. 'Gerechtigheid leren' JOËL 2:18-27

In dit tekstdeel verkondigt Joël heerlijke heilsbeloften en herstel voor Gods volk. Hij spreekt troostvol over de zegen van het verbondsherstel. De HERE wil zijn volk gerechtigheid leren door de zegen die Hij over hen doet regenen. Daarom klinkt hier ook de oproep tot vreugde!

Vertaling bij aflevering 3. Joël 2:18-19; 21-27

18. Toen ontbrandde de hartstocht van de HERE over zijn land, en Hij spaarde zijn volk.
19. En de HERE antwoordde en zei tegen zijn volk: Zie, Ik zend voor jullie het koren en het druivensap, en de verse olie, zodat jullie daardoor verzadigd zullen worden, en Ik zal jullie niet weer stellen *tot* smaad onder de volken.

21. Vrees niet, akkers, wees verheugd en wees blij, want de HERE deed grote daden!
22. Vrees niet, dieren van het veld, want de woestijnweiden werden groen, want *het* geboomte droeg zijn vrucht, vijgenboom en wijnstok gaven hun rijke opbrengst!
23. En *jullie* kinderen van Sion, wees verheugd, en wees blij in de HERE jullie God, want Hij zal jullie de vroege regen tot gerechtigheid geven, en de vroege regen en de late regen zal op jullie neerdalen.
24. En de dorsvloeren zullen vol zijn met graan, en de perskuipen zullen overvloeien van druivensap en verse olie.
25. En Ik zal voor jullie de jaren herstellen waarin de sprinkhaan, de zwerm sprinkhaan, en de 'kaalvreter', en de 'afmaaier' *alles* opat, mijn grote leger, dat Ik naar jullie had gestuurd.
26. Dan zullen jullie overvloedig eten en verzadigd worden, en jullie zullen de Naam loven van de HERE jullie God, die wonderlijk handelde bij jullie. En mijn volk zal voor eeuwig niet meer beschaamd worden.
27. Dan zullen jullie weten dat Ik in Israëls midden ben; ja, Ik ben de HERE jullie God, en er is niemand meer. En mijn volk zal voor eeuwig niet meer beschaamd worden.

Opbouw van de inhoud van Joël 2:18-27

- De HERE antwoordt, 2:18-19a
- De HERE belooft herstel, 2:19b-20
- Oproep tot vreugde vanwege herstel, 2:21-24
- De HERE spreekt, 2:25-27