



Benjamin Saaba en kinderen in de sloppenwijk kerk

Aziatische dorpen komen tot geloof door evangelisatie onder kinderen

Zendingsorganisatie TWR zet zich in Nepal actief in om kinderen te bereiken met het evangelie. Met succes, want door de kinderen komen ook de ouders tot geloof. TWR wil dit daarom ook graag in andere Aziatische landen gaan uitrollen. Family7-directrice Stephanie van der Horst reisde voor Family7 in Actie naar Nepal en zag daar hoe God door kinderlevens heen hele gemeenschappen verandert.

TEKST: STEPHAN BOUMAN BEELD: NATHAN ROZENDAL

De rivier kabbelt rustig langs de golfplatenhutjes. Het is het einde van de droge tijd in Nepal en het is zo'n 26 graden. Het is nog vroeg als de Family7-crew de sloppenwijk binnenrijdt. Toch klinkt vanuit het kleine bamboekerkje middenin de wijk al veel gezang en gelach. Nieuwsgierig stapt Family7-directrice Stephanie van der Horst samen met Joke Kreijkes van TWR het gebouw binnen. Het zaaltje zit stampvol kinderen die enthousiast mee zingen en dansen met het liedje dat de twee leiders voordoen.

Er is deze ochtend zondagschool en alle kinderen van de wijk zijn naar de kerk gekomen om dat mee te maken. Bijzonder, want de meeste kinderen in deze wijk zijn niet christelijk.

De zaal wordt muisstil op het moment dat een van de zondagschoolleiders de radio pakt en het kinderprogramma *Balbatika* aanzet. *Balbatika* betekent de kindertuin en het programma wordt gemaakt door TWR

“”

God riep me om hier een kerk te planten en ik ben aan die oproep gehoorzaam geweest

Nepal. Het bestaat uit een mix van Bijbelverhalen, stukjes drama, liedjes, uitleg en quizvragen. Met dit programma probeert TWR ook aan kinderen het evangelie uit te leggen.

VERANDERING

Een uniek project, want eigenlijk richt TWR zich overal op de wereld vooral op volwassenen. Maar er is een groeiende behoefte aan goede christelijke programma's, ook voor kinderen. Een enigszins vergeten doelgroep maar wel erg belangrijk. Jezus zelf noemt de kinderen in Lukas 18: *Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet.*

Wat het effect hiervan is, laat het werk in de sloppenwijk goed zien. Benjamin Saaba, de pastor van de kerk, werd in 2010 door God geroepen naar de wijk. "Ik had er helemaal geen zin in," vertelt hij lachend. "Er was hier zoveel armoede, het was hier zo smerig. Ik wilde hier zo snel mogelijk weer weg. Maar God riep me om hier een kerk te planten en ik ben aan die oproep gehoorzaam geweest."

Aan het begin kwamen maar drie mensen samen in de kerk. Maar toen Saaba besloot zich te richten op de kinderen, veranderde er iets. Kinderen uit de hele wijk kwamen naar de zondagsschool, waar het programma van TWR dus een belangrijke rol speelt. Ze begonnen de morele lessen die ze daar hoorden toe te passen in hun leven. Hun ouders merkten dat de kinderen veranderden, beter luisterden en vooral betere mensen werden. Saaba vertelt: "De mensen in deze wijk vinden het heerlijk als hun kinderen christen worden. Het betekent dat hun kinderen geen alcohol drinken, geen drugs gebruiken en eigenlijk een beter leven krijgen dan dat zij hebben." Veel ouders hebben daarna ook zelf de stap gewaagd naar de kerk en hun leven aan Jezus gegeven.

AZIË

Door dit soort verhalen wil TWR graag ook in andere landen kinderprogramma's gaan maken. Simon Subba,

directeur van de TWR-regio Zuid-Azië, heeft een groot hart voor kinderen. "Er is een universele waarheid: als je de kinderen redt, red je de toekomst. Toch worden kinderen in deze regio vaak niet betrokken bij de kerk. Als kerken al iets organiseren voor kinderen, is dat vooral zodat ze de volwassenen niet storen tijdens de dienst. En als kerken kinderen echt willen toerusten, ontbreekt het de

FAMILY7 IN ACTIE VOOR KINDEREN IN AZIË

Family7 steunt deze maand het werk van TWR in Zuid-Azië. Met de bijdrage die Family7 levert, gaat TWR in Zuid-Azië kinderprogramma's maken, zowel voor de radio als videoprogramma's voor social media. Het gaat hierbij om vertaalwerk, waarbij bestaande programma's uit bijvoorbeeld Nepal worden vertaald naar de taal en cultuur van andere Aziatische landen, maar ook om het opzetten en maken van heel nieuwe programma's.

Tot slot wil TWR niet alleen programma's uitzenden, maar ook een stuk nazorg geven en praktische hulp bieden. Om dit te realiseren in Pakistan, Afghanistan en Sri Lanka en uit te breiden naar andere districten in Nepal is een bedrag nodig van **€ 100.000,-**. Helpt u mee om dit bedrag bij elkaar te brengen?

> GIFT GEVEN

U kunt uw gift storten op de rekening van stichting ETV. Bankrekening: NL47 RABO 0394 022 521 te Apeldoorn o/v TWR.



Of ga naar family7.nl/twr en doneer direct via iDeal. U kunt ook de QR-code hiernaast gebruiken om uw gift over te maken.



Benjamin Saaba



Mamata



Stephanie van der Horst met Sushmita

kinderwerkers vaak aan kennis en ervaring om dat op de juiste manier te doen. Daarom is het zo belangrijk dat wij als TWR dit programma maken voor de kinderen.”

Zondagsschoolleidster Sushmita beaamt dit. Het was niet vanzelfsprekend dat Sushmita les zou geven. Ze is onderdeel van de Musahar, een van de armste bevolkingsgroepen in Nepal. De groep bezit geen eigen land en staan bekend als ‘de mensen die ratten eten’. Het zijn mensen die letterlijk buiten de samenleving staan, outcasts. Daardoor had Sushmita zelf weinig mogelijkheden om naar school te gaan. Haar kerk, die programma’s van TWR promoot, gaf haar wel de mogelijkheid om een onderwijscursus te volgen.

WAT IS TWR?

TWR (voorheen bekend als Trans World Radio) is een zendingsorganisatie die door middel van radio en andere media het evangelie deelt. Dat doen ze met name in gebieden waar zendingen moeilijk kunnen komen. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale kerken, christenen en andere christelijke organisaties. Inmiddels maakt TWR-programma’s in meer dan 200 talen, verspreid over 190 landen.

Doordat ze samen met de kinderen luistert naar het programma van TWR doet ze zelf ook weer meer kennis op. Op haar beurt helpt ze de kinderen om wat er geleerd wordt in het programma toe te passen in hun eigen leven.

ONDERWIJSCENTRA

Dat lesgeven gaat op veel plekken verder dan alleen ‘zondagsschool’. Doordeweeks worden veel kerken gebruikt als onderwijscentra. Kinderen uit de buurt krijgen dan bijles en hulp bij hun huiswerk. Veel van de kinderen in de

“
*Er is een universele
 waarheid: als je de
 kinderen redt, red je
 de toekomst*
 ”

wijk hebben leerachterstanden. Omdat ze bij de outcasts horen, worden de kinderen door de leraren op school vaak genegeerd en krijgen ze geen hulp. Die hulp en extra uitleg krijgen ze bij de onderwijscentra van TWR wel, waardoor ze uiteindelijk toch mee kunnen komen op school.

“”

Het is zo belangrijk om kinderen op een laagdrempelige manier Bijbelse waarheden mee te geven, want dat dragen ze hun hele leven mee

“Het is een beetje als in het Bijbelverhaal dat Jezus vertelt”, legt Joke van TWR Nederland uit. “Je kunt op de radio wel vertellen: ‘Ga heen, kleed u warm aan en eet u smakelijk’, maar als je geen kleren of eten hebt wordt dat moeilijk. Daarom vinden we het belangrijk om niet het alleen het evangelie te verspreiden, maar ook de christelijke bewogenheid in praktijk te brengen door bijvoorbeeld praktische hulp te bieden, zodat het leven van de kinderen echt daadwerkelijk verbetert.”

De effecten hiervan ziet Stephanie opnieuw in de kerkdienst. In de dienst wordt een jongen uitgezonden omdat hij voor een jaar stage gaat lopen in Canada. Hij studeert aan de hotelschool in Kathmandu. De kerk ondersteunt hem. Een geweldige kans voor een jongen uit een sloppenwijk.

Stephanie is onder de indruk van het werk van TWR. “Als Family7 investeren we al een aantal jaar in onze kinderprogrammering. Het is zo belangrijk om kinderen op een leuke laagdrempelige manier Bijbelse waarheden mee te geven, want dat dragen ze hun hele leven mee. Het is mooi om te zien dat TWR dit ook zo ziet en daarom willen we ons als Family7 graag verbinden aan dit project.” ■

**FAMILY7 IN ACTIE VOOR DE KINDEREN IN ZUID-AZIË
VANAF ZATERDAG 5 OKTOBER OM 20.30 UUR**

INHOUD AFLEVERINGEN



► **Aflevering 1: De kerk in de sloppenwijk**

Stephanie reist naar Nepal om te zien hoe TWR daar kinderen bereikt met het evangelie. In een sloppenwijk ziet ze wat het effect is op een complete gemeenschap als kinderen tot geloof komen.

► **Aflevering 2: De kerk op de berg**

Mamata laat aan Stephanie zien hoe zij het kinderprogramma Balbatika maakt. Onderweg naar het afgelegen Chepangvolk, strandt het team midden in de Nepalese heuvels met een lekke band.

► **Aflevering 3: De kerk tussen de rijstvelden**

Christenen in het zuiden van Nepal hebben regelmatig te maken met bedreigingen van radicale hindoes die van Nepal een hindoeland willen maken. Stephanie ontdekt welke impact dat heeft op het evangelisatiewerk onder kinderen.

► **Aflevering 4: De school in de kerk**

Sommige kerken in Nepal worden doordeweeks als bijlescentrum gebruikt. Hier ontmoet Stephanie een aantal hindoevrouwen, die haar laten zien hoe belangrijk het voor hen is dat hun kinderen deze bijles krijgen.

