

## Handout Aflevering 12 – De kerk in het oordeel

In 2 Korintiërs 5 vs.10 leert Paulus ons dat de kerk voor de Rechterstoel van Christus moet verschijnen, dus toch een oordeel voor de kerk? Hoe ziet dit oordeel eruit en wat is de uitkomst? Welk verschil is er tussen het oordeel over de 'schapen en de bokken' op de troon zijn er heerlijkheid, het oordeel over de doden, de grootten en de kleinen voor de 'grote witte troon' en deze 'rechterstoel van Christus'?

- **Verschillende oordelen**

In Johannes 5 vs.22 zegt de Here Jezus dat *'de Vader Hem het gehele oordeel in handen gegeven heeft'*. Dit oordeel *'begint bij het huis Gods'*, zoals Petrus ons in 1 Petrus 4 vs.17 leert. Als gemeente hebben we nu met het oordeel te maken in de vorm van reiniging en tuchting van de kerk. Zo lezen we in 1 Korinthiërs 11 vs.30-32 over zwakken, zieken en zelfs stergevallen in de gemeente als gevolg van het leven in zonden. We lezen hier: *'Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden'* (vs.32). Wanneer de Here Jezus de gemeente tot Zich neemt, zal de gemeente eerst voor de **'Rechterstoel van Christus'** verantwoording af moeten leggen (2 Korinthiërs 5 vs.10). Deze troon is er niet om te **veroordeelen**, maar om te **beoordelen**. Het gaat hierbij niet om onze redding, maar veel meer om onze beloning. De zonden komen dan ook niet aan bod, want die zijn door het bloed van de Here Jezus weggenomen, maar de manier waarop we ons leven voor Hem ingezet hebben zal dan beoordeeld worden.

Wanneer de Here Jezus, met zijn gemeente wederkomt, zal Hij plaatsnemen op **'de Troon zijner Heerlijkheid'** (Mattheüs 25 vs.31-46). Het gaat hier niet om de Rechterstoel van Christus, zoals we dat hiervoor zagen, maar om de koningstroon, de troon van David, waarop Hij als Koning zal zitten om af te rekenen met alle vijanden van Israël. De volkeren zullen als schapen en bokken voor Hem verschijnen en van elkaar gescheiden worden. Hier zal geen oordeel over de gemeente gesproken worden, want de gemeente is geroepen om juist met Hem de volkeren te oordelen (1 Korinthiërs 6 vs.2)! Deze troon zal in het Koningsdal, vlak vóór Jeruzalem staan, aan het begin van het Messiaanse vrederijk.

Na het Messiaanse vrederijk zullen alle, reeds gestorven en nog levende ongelovigen voor **'de Grote Witte Troon'** (Openbaring 20 vs.11-15) moeten verschijnen en zullen op grond van de boeken, die dan geopend worden, veroordeeld worden. Dit vreselijke oordeel wordt ook wel het laatste oordeel genoemd en volgt dus op het oordeel op de Rechterstoel van Christus en het oordeel op de Troon zijner heerlijkheid. Het gehele oordeel bestaat dus uit drie oordelen, die voor de gemeente, de volkeren en de ongelovigen aller tijden.

- **Het oordeel voor de gemeente**

Over het oordeel voor de gemeente lezen we in 1 Korinthiërs 3 vs.10-15. Zo kunnen we schade lijden of loon ontvangen (vs.14-15). We kunnen in ons aardse leven met hout, hooi of stro (vs.13), dus met alleen maar vergankelijke zaken bezig zijn, of met goud, zilver en kostbaar gesteente, blijvende, eeuwige zaken bezig zijn. Met hout, hooi en stro kun je heel snel grote dingen bouwen die opvallen en voor iedereen zichtbaar zijn. Bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente valt meestal niet zo op, maar is wel blijvend! Niet de grootte is bepalend voor de waarde, maar puurheid, echtheid en oprechtheid voor God is waardevol en van blijvende waarde.

In Galaten 6 vs.8-9 wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt. Wanneer we op *'de akker van ons vlees zaaien'*, zullen we uiteindelijk *'verderf oogsten'*, maar wanneer we op *'de akker van de Geest'* zaaien, zullen we *'eeuwig leven oogsten'*!

In 1 Johannes 2 vs.28 beschrijft Johannes de uitkomst van de rechterstoel van Christus met *'vrijmoedigheid hebben of beschaamd staan bij zijn komst'*. In verband hiermee schrijft Johannes: *'Blijft in Hem'*! Waarschijnlijk heeft Johannes dit afgeleid van de woorden van de Here Jezus die in Johannes 15 vs.1-8 over *'de ware wijnstok'* spreekt, waarin Hij het belang aangeeft hoe belangrijk het is om in Hem te blijven om vrucht te dragen.

**Gespreksvragen:**

1. Op welke wijze heeft de kerk nu al met Gods oordeel te maken (1 Petrus 4 vs.17)?
2. Wat is het verschil tussen het oordeel over de *'schapen en de bokken'* in Mattheüs 25 vs.31-46 en het oordeel over de gemeente (2 Korintiërs 5 vs.10)?
3. Het *'laatste oordeel'* wordt in Openbaring 20 vs.11-15 beschreven. Geldt dit oordeel ook voor gelovigen (zie Johannes 5 vs.24 en Romeinen 8 vs.1)?
4. Hoe moeten we ons voorbereiden op- en wat is de uitkomst van de *Rechterstoel van Christus*?